

## Dag 13: VRIJDAG 12 APRIL 2024

Tot de tijd er is om naar het Teppanyaki restaurant te gaan zou ik voorstellen Abeno Harukas, het hoogste gebouw in Japan te bezoeken waarin een grote department store, winkels en eetgelegenheden in overvloed zijn. Abeno Harukas is op 25 min met de trein van hier.

### ABENO HARUKAS BUILDING in OSAKA



### **Naam en logo van ABENO HARUKAS**

'Harukas' is een oude Japanse uitdrukking die 'ophelderen', 'opklaren' betekent. Zoals de naamgever suggereert, belichaamt ABENO HARUKAS de opwinding van het heldere, adembenemend uitzicht over Osaka vanaf de bovenste verdieping, 300 meter hoog. Het brede scala aan faciliteiten en voorzieningen van het complex beantwoorden aan elke behoefte, en belooft elke bezoeker een ontspannende tijd in een lichte, comfortabele omgeving. ABENO HARUKAS is de toekomst van multifunctionele stedelijke ruimte in de lucht.

*Het hart verhelderen.*

*De toekomst opfleuren.*

*Het nieuwe toonaangevende herkenningspunt van Osaka zal de weg naareen betere morgen verlichten.*

**[Maak kennis met ABENO HARUKAS.](#)**

**Diner: Teppanyaki restaurant "Pineapple" in Osaka Centrum.**

Speciale keuze en op voorspraak van Eliese.